

# Lurös befolkning ökar mest i Värmland!

Jag har petat Sune och Marianne som Värmlands sydligaste innevånare! Jag har tagit ledningen med 100 meter och bosatt mej i Drängstugan. Här är ljuvligt om än blåsigt. Vattnet utanför fönstret fräser som vore det kolsyreis på botten, dag efter dag. Vilken blåsig höst och vinter! Men vacker i sig och jag njuter i stora drag! Bara det faktum att jag nu bor här gör att jag får stäpås av pur glädje. Gällande alla stormar som blåst brukar vi skoja och säga att i år får jag lära mej storm. Nästa år blir det is.

Beslutet att flytta hit var inte något nytt, men att det skulle bli i oktober förra året, det var raskt marscherat. Men ibland får man gripa chansen i flykten. Och det gjorde jag. Sa upp mej från kockjobbet och packade en tredjedel av mitt bohag, resten fick Erikshjälpen. Ska man bo på 20 kvadratmeter får man vara sparsam med prylarna.



Första uppdraget som praktikant här ute var att isolera golvet i drängstugan. Under tiden bodde jag hos Westerbergarna. Trevligt värre, men deras inneboende tenderade att stanna länge, för när golvet blev så fint borde väl tapeterna också vara nya och fräscha, och då såg ju köket lite skabbigt ut och kanske skulle man satsa på en lite mer utvecklad köksavdelning och varför inte måla golvet, men då såg ju tapeterna schaviga ut.....

Lagom till 1:a advent flyttade jag in. Vi firade med lammgryta och rödvin. Mums! Och sängen fick stå utmed fönstret som jag drömt om, men inte fann gehör för först, innan vi provade. Vatten är indraget, nästan (dunk under bänken och husvagnskran med handpump) och liten diskbänk har jag och pyts ut genom väggen med vattnet, ner i liten stenkista på utsidan. Här är så fint och trivsamt! Kom gärna och knacka på, gästerna står inte i kö precis



Dagarna går fort och det hinns inte alltid allt man vill. Konstigt är det, för här ute råder ju ett lugn och klockorna tycks avlägsna. Göromålen är för det mesta trevliga och så konkreta och direkt kopplade till att leva här; köra ved, ösa båtar, slakta får, kolla stängsel, måla virke till bastufloppen, kolla båtförtöjningar, hämta ny liten båt till armadan, valla får, mata höns, städa vagnslider inför bygget..... you name it.

Därtill stavgår vi ibland på morgnarna, eller tränar på gymmet i källaren, för att orka kroppsarbete, äter goda luncher för att orka allt arbete och avslutar dagen med goda middagar för att vi orkat. Då ska va gött å leva!

Nu börjar vinterns mörker sakta ge vika och dagarna blir längre. Utanför drängstugans västvägg sticker påskiljors spjut upp i stenramlet. Då blir jag glad och inser att jag snart överlevt vintern här ute. Det som skulle bli stora provet. Och ska sanningen fram: jag har inte ångrat flytten hit en enda sekund!



*Skrev Ann-Marie Falkensjö*

# B - FÖRENINGSBREV

Ordförande: Hans Kongbäck,  
Tfn 0510-10577, email  
yk.form@telia.com

Sekreterare: Marianne  
Westerberg,  
Tfn 0533-290 12, email  
[info@luringen.se](mailto:info@luringen.se)

Kassör: Gunnar Löfdahl  
Tfn 054-87 35 93, email  
gunnar.l@telia.com

## Fakta om Luröskärgårdens Natur-och Kulturförening

MEDLEMSAVGIFT: 100 kr/ person och 10 kr per  
till-kommande familjemedlem.

Föreningens plusgirokonto: 61 58 44 - 8.

**Betala gärna före årsmötet**

**HEMSIDA: [www.luro-vanern.com](http://www.luro-vanern.com)**

## Ny vår efter lyckat jubileumsår

2006 är ett år vi kommer att minnas som tämligen händelserikt! Inte nog med att Sune och jag kunde fira 25-årsjubileum, att vi bott 15 år på Lurö och att Luringen firade 10-årsjubileum. Det var också det år Länsstyrelsen sålde oss – jag menar Stenstaka- till Säffle kommun och Lurös befolkningsutveckling vände uppåt – igen! Just nu står vi med byggmaterial upp till knäna och ser det utbyggda köket / matsalen sakta men säkert växa fram. *Stormköket*. skall det heta och vi är oerhört glada att ha Ann-Marie till granne och partner när Luringen tar nästa steg



I skrivande stund lyfts braskaminen på plats och nya blå dörrar monteras. Nästa vecka kommer plåtit och lägger tak, och vi har haft en makalös tur med o-vinter och isbrist som möjliggjort transporter av snickare och material. Under tiden detta växer fram pysslar vi tre Luröbor bl a med färdigställandet av bastuflotten Mysingen och snickrande av ett bryggdäck i hamnen intill henne. Med jämna mellanrum testar vi anläggningen med bastubad och vidunderliga måltider i grillkåtan, och senast vi hoppade i sjön var den 15 februari!

Stormen Per skördade ett stort antal offer på Lurö så det finns lite att bita i på skogen. Du må tro att det var en mäktig syn att se Vänerhavet som en kokande gryta! Att elavbrottet bara varade i två dygn tackar vi särskilt för, liksom att Gjöa denna vinter befinner sig i torrdocan på Sjötorps båtvarv!

- 8 - ... Skrev Marianne Westerberg



## LURÖBLADET Nr 1/2007

Redaktionskommitté:  
Hans Kongbäck  
Marianne Westerberg  
Anne-Marie Falkensjö

Sparkar av snön från kängorna och går in i stugvärmen. Jag har varit ute på en av mina små rundor bortåt Läckö. Tyvärr har det kommit en dryg decimeter snö det senaste dygnet. Skönt tycker förmodligen de som vill ha skidföre och inspireras av den kommande helgens Vasalopp. Jag har sopat rent vid trappan och vid fågelmatningen så att solrosfröna kommer i dagen. Vårvärmen ligger vid Brittiska öarna så de i morse. Den får gärna komma, jag vill ha isfritt kring båten så att jag kan komma ut på sjön.

Det blev en kort promenad på isen intill land ut mot Roparudden. Öppet vatten en bit utanför, men mot land hade isblocken frusit ihop. För första gången använde jag broddar. Vilken skillnad! Jag har alltid varit rädd för att halka omkull med kamera och stativ, som jag oftast har med mig.

Förra veckan var det kallt och blåsig, vilket gjorde att det hade bildats fina isformationer på klipporna. Jag var mest koncentrerad på dessa men såg att något rörde sig i ögonvrån. Äntligen! Det hade jag väntat på – havsörn! Tre örnar flyktlekte i luften öster om slottet och det började skymma så jag gick nöjd tillbaka till bilen.

Åter har ett år gått.. Vårens Stenstakabesökare möts av en del nyheter. Dels har Säffle kommun köpt Stenstaka av Naturvårdsverket och dels tillkommer ett restaurangkök och en utökad matsal med vacker utsikt mot sjön och Stenstakaudden att stå klart inför säsongen. Anläggningen har ju varit igång i drygt 10 år och behöver fräschas upp, dessutom höjs kvalitén för gästerna. Finansieringen av byggnationen som också omfattar nya toaletter och duschar sker med EU-medel via Säffle kommun. Som en följd av nybyggnationen har Lurös fasta befolkning ökat med 50%, sedan i höstas är Ann-Marie Falkensjö bosatt i drängstugan och kommer att ingå i Luringens team. Läs mer om nyheter längre fram i bladet.

Ska 2007 bli det år då vi startar motor och pumpverk i pumphuset? Valter Andersson och Bo Olofsson har städat upp och rättat till pumpverket. Dessutom försåg Bo motorn med ett gediget avgasrör i rostfritt. Vi håller tummarna!-

1- ...Skrev Hasse Kongbäck

## Födelseannons

Lurö Natur- och kulturförening har lyckligt nedkommit med ytterligare en Ö. Familjen växer! Efter många och långa förhandlingar är vi nu äntligen i hamn och kontraktet är undertecknat. Bärön i Millesviks skärgård ligger nu under föreningens omsorg de närmaste 25 åren med en symbolisk hyra.

Föreningen har haft två arbetshelger under 2006. Vi har koncentrerat oss på att rensa och städa upp i och runtom torpet och boden. Brasor har eldats, de blev så stora att vi till slut beslöt att varsko brandförsvaret i Säffle för att undvika larm. För att riktigt fira "den nyfödde" sköt vi salut med surströmmingsburkar. När burkarna väl hamnat på brasan blev det ett riktigt fyrverkeri med både smällar och odör. Torpet är nu utrymt på möbler och fast inredning i köket. Många års sparande av lump har slukats av lågorna och nu är all unken doft inifrån torpet borta. Vi har även börjat bryta upp golvet i köket som sviktade misstänkt. En total plan över torpets renoveringsbehov kommer att upprättas.

För övrigt har vi lagt ned stor möda för att få till en förbindelse mellan fastlandet och Bärön. Vi har i dagsläget fått tillåtelse av markägaren vid Bocketorpet, att använda hans väg och att lägga en flytbrygga i anslutning till en redan befintlig brygga. Detta gäller enbart för föreningens medlemmar men kommer att underlätta kommunikationen. Vi har fått en flytbrygga av Säffle kommun som har fraktats ut till Ekenäs. Till våren får vi bogsera den till sin plats vid Bocketorpet. Ytterligare en brygga har beställts som ska placeras på Bäröns södra sida vid den ursprungliga bryggplatsen. Ett dass har införskaffats och finns i nuläget i Säffle. För att underlätta transporter till Bärön sökte föreningen pengar av Naturvårdsverket till en båt som ska ägas av föreningen. Vi fick pengar och en begagnad Ryds Tumlare har nu inhandlats. Nu kan föreningsmedlemmar själva ta sig till ön. Dessutom kommer det att underlätta transporter av arbetskraft.



Vi arbetar för att få hjälp av Kommunen med arbetskraft för tex. röjning av naturstigar osv. Projektet, Vattenväg i Säffle, har lovat att finansiera och hitta en geografisk lösning för placering av sjösättningsramp och tillhörande brygga på fastlandet för allmänheten.

## Vad tycker besökarna om Lurö?

Ganska många är det som besöker Lurö varje sommar och vi var några som undrade över vad de egentligen tycker. Gunilla Åkerberg och Anette Dalecke tog sig för att göra en enkät om detta.

Enkäten producerades under 2005 och delades ut till besökare i gästhamnen, på vandrarhemmet, på Luröbåten och i naturhamnen i Bösshamn från slutet av sommaren 2005 till slutet av sommaren 2006. Totalt kom 151 enkäter in varav 5 inte gick att använda då flera personer svart på samma enkät. Totalt är det alltså 146 enkätsvar utvärderade. Enkätresultatet i sin helhet kan Du läsa om på föreningens hemsida

[www.luro-vanern.com](http://www.luro-vanern.com)

Men en liten sammanfattning kommer här ändå: **Hittar till Lurö** gör man genom rekommendationer. De flesta som svarat har kommit till Lurö som vandrarhemsgäster (82 pers). 46 pers var fritidsbåtägare, 14 var dagbesökare och 3 har angivit "annat". De flesta av de tillfrågade kom till Lurö med egen båt.. 29 pers tog sig dit med någon av Luröbåtarna, 32 pers åkte med Sune, 16 pers åkte med Hasse och 6 pers åkte med Ydergren. Det stora flertalet har upplevt **resan** som bra eller mycket bra när det gällde så väl komfort som trygghet. **Bokningsinformationen** har också fungerat. Av de som svarat tyckte 46 pers att **vandringslederna** var bättre än väntat och 84 tyckte de var som de förväntat sig. 2 tyckte de var sämre.

**Toaletterna** är besökarna inte lika nöjda med. 21 pers tycker de var sämre än de förväntat sig, 76 pers tyckte de var okej och 35 tyckte att de var bättre än förväntat. **Informationen** på Lurö är ganska bra. Hela 121 pers tycker att de fått den information de behöver. 7 pers saknar någon typ av information.. 72 besökare har köpt mat, varav 50 på Luringen och 22 på Luröbryggan. Av dessa 72 tyckte 39 att **maten** var bättre än förväntat, 32 att den var som förväntat och 1 att den var sämre än förväntat.

I enkäten föreslogs en del olika saker som man skulle kunna erbjuda i framtiden. Folk fick fylla i det de tyckte skulle vara intressant och mest efterfrågat verkar vara att ha någon typ av försäljning av enklare livsmedel, servering, bastu och båtuthyrning. Under "egna önskemål" påtalades att inte exploatera ön för mycket utan behålla det genuina. Andra önskemål var mer service i gästhamnen, fler soptunnor, tältplats och wc.

Det stor flertalet av besökare vill återvända till Lurö. Det är framför allt naturen och lugnet som lockar. I övrigt nämns också fiskemöjligheter, intressant byggd, vacker skärgård, oexploaterat, miljön, härligt boende, mångsidigt, gästvänligt, välordnat, vackert, trivsamt, avkopplande, fin naturhamn samt att man vill komma tillbaka med nya vänner för att visa andra denna pärla i Vänerens mitt.

*...Skrev Anette Dalecke*

# Rätt som det är ses vi på Lurö igen!

Och så var det äntligen dags igen för höstens arbetshelg på Lurö !  
Fredagskvällens bjöd glatt återseende med knytkalas (festbankett), kanonbra stämning och dans till långt efter midnatt för ett gäng i farten.

Lördagen var molnig men vindstilla när en grupp gav sig iväg till Bärön. Övriga stannade på Stenstaka för att gallra ut och ta ned ett antal björkar och ekar, främst mellan drängstugan och dasset.

Vid landstigningen på Bärön hade solen precis kommit fram, och vi tog en liten promenad i den vidunderligt vackra naturen. Därefter satte vi oss med vår picknick utanför den gamla 1700-talsstugan och bollade ideer om en framtida verksamhet på Bärön. Sedan började de stora "röjet". Det mesta av vad som fanns i stugan och i uthuset inklusive några gamla surströmmingsburkar blev till ett ordentlig bål. Det som skulle sparas ställdes sedan in i den tömda boden. När arbetet var klart började det duggregna.

Tillbaka på Lurö välkomnades vi av doften av nyfällda träd och röken av slocknande eldar, En betydligt godare doft än brasan på Bärön! Efter ett gott dagsverk fick vi på kvällen njuta av den fantastiska Lurömiddagen. Sedan blev det bastu på flotten och därefter medlemssmöte i grillkåtan bredvid.

På söndagen var det återigen solsken . Det fälldes några fler träd och eldades. Flotten för bl.a djurtransporter fick det nya däckat färdigställt. Vi tittade på ritningar för matsalens utbyggnad och Sune och Marianne visade den tilltänkta platsen för de tre nya stugorna och den gemensamma köskåtan. Det var på vägen tillbaka till Ekenäs med den sedvanliga Lurökänslan i hjärtat som någon nämnde att år 2006 eller 2007 är tjuugoårsjubileum för Luröföreningen. Borde det kanske uppmärksammas på vårens arbetshelg eller en annan tidpunkt ? Eventuella förslag kan gärna lämnas till Hasse eller till Sune och Marianne.

På återseende i Själens Lustgård!

*.....Skrev Susanna Hobbins*

*Vilken tur att några tog sig an att göra klart spången i Marsundet när det blev så högt*



Bärön är den enda ön i Millesviks skärgård med bebyggelse. Här bodde två bröder och en hushållerska, som var deras kusin, åtminstone omkring 1950. De bedrev jordbruk både på ön och på fastlandet. De arbetade också på sjön både som fiskare och med sjömärken, fyror som prickhållare. Deras vardag och förutsättningar kan vi bara ana oss till men det vi kan göra är att vårda värna och visa. Möjligheterna är oändliga och vi måste känna stor vördnad för att få ta hand om detta kulturarv..

*Ni som vill komma till Bärön för ett besök eller kanske träna musklerna lite med välgörande arbete är välkomna till Bärön den 5 – 6 maj!*

Om Ni vill stanna kvar hela helgen finns övernattningsmöjligheter på Vandrarhemmet, Millesviksbo. Föreningen står för kostnaden och vi ordnar en gemensam middag på kvällen. **Anmälan till Inga-Lena på tel 0533-103 31!**

Hoppas vi ses, ni får inte missa Hassellunden i vårskrud när marken är täckt av vit- och blåsippor och gullvivor i alla de färger!

## Kallelse till årsstämma i Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening

Välkommen till årsmöte och ännu en trevlig arbetshelg i gemytlig samvaro på Lurö!

**När?** 21-22 april 2007 (själva årsmötesförhandlingarna äger rum den 21 april kl 17.00 på Stenstaka med efterföljande middag som föreningen står för)

**Hur?** Båt avgår från Ekenäs (med Sune) resp Spiken (med Hasse) lördag 21 april kl 9.00, återresa söndag eftermiddag. Fler och fler väljer att komma redan fredag kväll för knytfest på Lurö, ring Stenstaka för mer info om detta!

**OBS!** För planering av sysslor, båttransporter, gemensam middag och logi måste Du anmäla Dig till Sune/Marianne tfn 0533-290 12 eller mail [info@luringen.se](mailto:info@luringen.se) senast den 13 april! Tag med egna lakan om Du övernattar och egen mat utom till lördag middag, samt ett glatt humör!

Valberedningen nås genom Marianne, tel som ovan. Dagordning utdelas vid årsmötet!

**Missar Du denna arbetshelg finns alltså chansen att istället följa med till Bärön 5-6 maj (se ovan). Eller bägge två förstås!**

**PS: Du som vill ha medlemsförteckningen kan få den digitalt, maila kassören [gunnar.l@telia.com](mailto:gunnar.l@telia.com)**

